

Verslag bezinningsavond 30 maart 2021

Dr. G.A. van den Brink

Schriftlezing: Mattheus 13: 24-30 Het onkruid tussen de tarwe

De gelijkenis gaat over goed zaad dat gestrooid wordt en onkruid dat gezaaid wordt door de vijand. Het gaat om de vraag hoe we staan in de wereld. Het goede zaad gaat over de kinderen van het Koninkrijk van God. Het onkruid over de kinderen van de boze.

De lessen uit deze gelijkenis als bemoediging voor ons werk.

Deze gelijkenis gaat niet over de Christelijke gemeente waarin zich twee soorten mensen bevinden. Jezus geeft aan dat de akker de wereld is. In de wereld zijn er twee soorten mensen. Kinderen van het Licht en kinderen van de duisternis.

Bemoedigingen

1. God werkt in de wereld. Hij heeft de wereld op het oog.
2. Het zaad dat gestrooid wordt is goed. Dat is niet vermengd met onkruid. Het komt op en het draagt vrucht. Leerkrachten die de Bijbelverhalen vertellen strooien goed zaad. Het onkruid komt bij de tegenkracht, de satan vandaan. Zonder deze tegenkracht zouden er goede vruchten zijn en overvloedige oogst. Het Evangelie is krachtig. Het is goed zaad. De tegenkracht verhindert de overvloedige vrucht.
3. Focus niet op het onkruid, maar let op het goede zaad. De heer in de gelijkenis en de vijand focussen niet op het onkruid maar op het zaad, het Evangelie. Raak daarom niet ontmoedigd door het onkruid.
4. Het goede zaad wordt openlijk gestrooid. In het openbaar. Schaam je daarom niet voor het Evangelie. De duivel werkt 's nachts, in het geniep.
5. De vijand loopt achter de feiten aan. De duivel werkt niet, hij werkt alleen tegen. Hij komt altijd achteraan en is daarmee altijd te laat.

De dienaren van de heer merken dat er onkruid groeit tussen de tarwe. Ze vragen hun heer of ze het onkruid eruit moeten trekken. De heer zegt dat ze het moeten laten staan. De vraag is niet zozeer of het onkruid veel op de tarwe lijkt. Dat zal niet het geval zijn geweest want de dienaren zien meteen het verschil. Het probleem zit in de wortels. De wortels van het onkruid verstrengelen met de wortels van de tarwe. Als je het eruit gaat trekken, trek je ook de tarwe mee.

6. De tarwe heeft minder last van het onkruid dan we denken. De heer zegt namelijk: Laat het onkruid maar staan. De tarwe gaat er niet dood van. De Kerk blijft bestaan. Jezus zegt hiervan: Ik heb voor u gebeden. Het geloof redt het wel tussen het onkruid.

7. We hoeven minder te doen dan we denken. De vijand heeft het sluw aangepakt. Hij kent de ijver van de knechten. Hij wil ze inschakelen om de tarwe kapot te trekken. Niet zozeer het onkruid zal de tarwe kwaad doen, maar het uittrekken van het onkruid werkt averechts voor de tarwe. Daar hoopt de vijand op. Pas dus op dat je ijver niet misbruikt wordt. Sla niet aan het zuiveren. De heer zegt: Doe maar niets, laat maar gebeuren. De dienaren hebben het zaad gestrooid, maar verder doen zij niets in de gelijkenis. Zo is ook onze taak. Het zaad strooien. Het gaat groeien, maar wij weten niet hoe. Laat je zorgen los. Vertrouw op het zaad en de Eigenaar.
8. De oogst komt. De vijand wil dat voorkomen. Het gaat hem daarom niet om het onkruid maar om het vernietigen van de oogst. De Eigenaar bereikt Zijn doel. De oogst wordt binnen gehaald. Uiteindelijk komt de oogst binnen. De kinderen van het Licht komen thuis.
9. De rechtvaardigen zullen stralen als de zin het Koninkrijk. De vreugde van de eeuwigheid wacht. Het gaat om onze persoonlijke toekomst. Een leerkracht strooit als dienaar van de Heere goed zaad. Een knecht van de vijand strooit geen goed zaad.